

83e jaargang, nr 690 - februari 2006



MARTINUSKERK

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente te Markelo

OMMEKEER

“Ze hebben het hier allemaal veel te ver laten komen...” Dergelijke verzuchtingen klinken vaak aan de borreltafel, en op soortgelijke plaatsen, als het gesprek gaat over integratie, terrorisme, (jeugd)criminaliteit, vandalisme en andere zaken die de gemoederen bezig houden, en als een bedreiging voor een ‘rustige’ samenleving worden gezien. “Er had veel eerder opgetreden moeten worden...” Nu is het ook met dit soort problemen natuurlijk zo, dat de beste stuurder aan wal staan. Het is heel makkelijk om ongenueanceerd zo maar iets te roepen, en ook sommige politici doen hier ongegeneerd aan mee, maar een complete analyse van al deze complexe zaken is erg moeilijk, om over een mogelijke ‘oplossing’ nog maar te zwijgen...



Toch zit er in al die ‘volkse’ kritiek misschien wel een grondtoon van waarheid: in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw is op allerlei gebied veel als overbodige ballast overboord gegooid, maar achteraf hebben we misschien het kind met het badwater

weggegooid. Dat een samenleving grondig ontspoord als gemeenschappelijke waarden en normen ontbreken wordt nu pijnlijk duidelijk, en dat een doorgeschoten individualisme veel kapot maakt, blijkt dagelijks op veel terreinen om ons heen... ‘Ik ben okay – jij bent okay,’ in de zin van iedereen mag zijn wie en wat hij zelf wil, en doen en laten wat hem goeddunkt, het is zonneklaar dat je daar geen stabiele samenleving mee opbouwt, en dat dit denken en deze mentaliteit voor veel ellende heeft gezorgd.

Beleidsmakers, opinielidder en zelfs kerkelijke functionarissen hadden, naar mijn idee, in de jaren '60 en '70 een veel te optimistisch mensbeeld. Met

het ‘geneigd tot alle kwaad,’ en het ‘van nature God en de naaste op de tweede plaats stellen,’ waarvan de catechismus van Heidelberg spreekt, moest men niet veel hebben... Te somber, meenden velen... De diepe gronden van het menszijn werden onvoldoende gepeild...

Heel dit optimistisch denken over de aard van mens en samenleving had ook zijn weerslag op de manier waarop over God gedacht werd. ‘God’ werd een soort tandenloze tijger, een goeie sul op geitenharen sokken. Heiligheid en ontzag riep deze God niet meer op, het christelijk geloof stortte als een kaartenhuis ineen. ‘God is liefde’, beled men weliswaar, maar die liefde werd dan meer de gemakzuchtige onverschilligheid van ‘laat maar waaien’, zoals in die jaren ‘tolerantie’ ook een ander woord werd voor volstrekte desinteresse...

Nu wil de samenleving terug naar gemeenschappelijke normen. Nu willen de politiek en de burger dat asocialen op hun gedrag worden aangesproken en worden gecorrigeerd... Parallel daaraan kun je je afvragen hoe lang het nog duurt voordat de kerk weer terugkeert naar een ander godsbeeld. Terug naar het beeld van de God die heilig is, ‘gans anders’, de God die mensen met eerbied en ontzag vervult... In geloof, kerk en theologie moeten we ons weer concentreren op de kern: kruis en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Ons verootmoedigen - kennen we dat woord nog? Niet langer trots zijn dat we in dit land alle godsdienst zo ongeveer hebben afgeschaft... Ons omkeren, ons bekeren tot de Heilige God, Hem weer erkennen als de dragende grond van al wat is, ons eigen leven inclus....

H. Overdijk

**Jeugdkerk
19 februari**

Kerkdiensten

Zondag 19 februari

10.00 uur Martinuskerk ds. H. Overdijk
collecte: kerk

Elsen ds. M. Dijkstra
collecte: kerk

Vrijdag 24 februari, Anholtskamp

19.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: diaconie

Zondag 26 februari

10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: zending

Zondag 5 maart

10.00 uur ds. H. Overdijk, m.m.v.
kerkkoor
collecte: kerk

Woensdag 8 maart, Biddag

Brookschole 20.00 uur ds. M. Dijkstra
voor en na de dienst koffie
collecte: diaconie en kerk

Zondag 12 maart, Gezinsdienst

10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: schoolcatechese

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL- JEUGDKERK

Tijdens de morgendiensten is er kinderopas in het dienstgebouw en kindernevendienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Ook wordt gelijktijdig aan de ochtenddienst zondagsschool gehouden in het dienstgebouw (twee groepen: dorp en Herike-Elsen) en in de school van Stokkum. In principe is er op iedere derde zondag van de maand jeugdkerk in het dienstgebouw voor tieners van 12 tot 16 jaar.

KOFFIE-INLOOP-MORGEN

Elke donderdagmorgen (tijdens de markt) is er gelegenheid om in het dienstgebouw gezellig een kopje koffie te drinken en even bij te praten.

BIJ DE DIENSTEN

Jeugdkerk

Op zondag 19 februari is er jeugdkerk in het dienstgebouw onder leiding van Wilma Roeterdink en Aafke Dijkstra. De laatste keer waren er twaalf tieners. Sommige hadden een vriendin meegenomen. Dat kan altijd. Ook al zullen er enkele weg zijn in verband met de voorjaarsvakantie hopen we toch op een goede opkomst. Het is van 10 tot 11.00 uur.

Elsen

Vanwege de buurtschapsdienst (19 febr.) vindt de *zondagsschool* deze keer niet in het dorp plaats, maar in de school Elserike.

Zangavond

De laatste keer mochten we nieuwe mensen begroeten, die de weg naar de Anholtskamp vonden. Ze waren positief over de zangavond. Ook u bent als oudere van harte welkom! Dan kunt u meemaken hoe het is om bekende geestelijke en populaire liederen te zingen. In het eerste deel is er een korte overdenking, in het tweede deel is er regelmatig een bijdrage in de streektaal. Tot ziens!

Kerkkoor

Met kerst hebben we voor het eerst kunnen horen hoe het Markelo's Kerkkoor presteert onder leiding van de nieuwe dirigente, Marjan Klaasen. Het sterk gezongen slotlied in de kerstnachtdienst, Gezang 134, geeft precies weer waar het in een kerkdienst om gaat: lof en dank aan God. Op 5 maart doen ze weer mee. Bent u ook van de partij?

Biddag

Op een gemeenteavond is er de wens uitgesproken naar meer avonddiensten. Als de opkomst op 22 januari maatgevend is, dan is die behoefte kennelijk toch niet groot. Want we hadden toen niet meer dan 17 kerkgangers, de kerkenraadsleden niet meegemeld. Anders is het met de bid- en dankdagen in Markelose Broek. Komt dat door het thema? Of speelt mee, dat het in een buurtschap plaatsvindt?

Veel of weinig mensen, in alle gevallen mogen we geloven dat de Heer aanwezig is. Immers, waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn, daar is Hij (Matth. 18: 20). Weten zij zich te verbinden in gebed, dan mag er in alle zwakte toch kracht van verwacht worden. Op grond van de belofte van Jezus: 'Als twee van jullie (...) eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.' (Matth. 18: 19) Dat zulke mooie woorden op gespannen voet staan met de realiteit van alledag, valt niet te ontkennen. Een gezonde dosis nuchterheid voorkomt al te hoge verwachtingen. Gelukkig zijn er ook verrassende ervaringen, welke moed geven voor de toekomst. Daarom blijven we doorgaan. De biddag is bedoeld voor de hele gemeente.

Gezinsdienst

Als we afgaan op de vorige keer, dan mogen we ook nu een goed gevulde kerkdienst verwachten met veel jonge gezinnen. Was het maar vaker zo. Kinderen van de basisscholen werken aan de dienst mee.



Doopdienst

Zondag 15 januari was er gelegenheid om een kind te laten dopen. Omdat het bij één aanmelding bleef hebben de desbetreffende ouders er de voorkeur aan gegeven om de doop uit te stellen tot de volgende datum, zondag 2 april. Dan zijn ze namelijk niet de enige. Wie zich in hun rijtje wil voegen, kan contact opnemen met ds. Overdijk. Van tevoren is er een doopgesprek.

MD

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

GEBOREN

Op 18 januari is Thom Hendri Zendman geboren, zoon van Hendri en Diana, broertje van Merel en Kyra. Nieuw leven, zeker als het gezond is, geeft veel reden tot verwondering en dank. Wanneer dat geluk je ten deel valt, kun je alleen maar blij zijn. We willen het gezin van harte feliciteren en Thom Gods zegen toewensen. Hun adres: Seinenweg 14.

WIJ GEDENKEN

Heel onverwacht is op 17 januari Hendrika Arendina Klein Teselink overleden in haar slaap. Dika woonde aan de Rijssenseweg 6, haar geboortegrond. Ze is 74 jaar geworden. Vroeger heeft ze bij particulieren in de huishouding gewerkt. Later kwam ze bij de gezinshulp terecht. Op de Brinkert heeft ze haar ouders mogen verzorgen. Ze heeft daarna nog goede jaren meegemaakt, maar in gezondheid ging ze achteruit. Het lopen werd slechter. Sinds de verbouwing van het huis waren haar broer en schoonzus in 1981 in het gedeelte naast haar komen wonen. Zo was ze als ongetrouwde vrouw niet alleen. Ze zat bij het huisvrouwenorkest en de gymnastiek op de Anholtskamp. Met vriendinnen mocht ze graag rummikuppen.

In de hoop op de opstanding uit de dood hebben we op 21 januari in het dienstgebouw afscheid genomen van een lieve, eenvoudige vrouw. Daarna vond de begrafenis plaats op het Markelose kerkhof. Allen, die haar missen zij Gods kracht toegewenst.

WISSELING VAN DE WACHT

In het team heten we Betty Noteboom-Oonk en Willemien Veneklaas-van Oorspronk van harte welkom als pastoraal medewerker. Betty neemt de wijk over van Annet Buning: Beukenlaantje en Potdijk, met toevoeging van Potkamp. Willemien gaat aan de slag in de vacante wijk in de Koekoek: Hardenbergstraat, Koekoekslaan (oneven), J.

Ooststraat, Romijnlaan en Wondaalstraat. Afscheid hebben we moeten nemen van Alie Schonewille-Sluijter, terwijl de afgetreden ouderlingen Gerard van Bolhuis en Diny Bronninkreef in hun wijksecties blijven doorgaan als pastoraal medewerker. De Grotestraat (even), Irenestraat en Taets van Amerongenstraat zijn nu vacant geworden. Terwijl er voor de Groningerveldweg, Groningeresweg, Oude Rijssenseweg, een deel van de Postweg en Rijssenseweg nog steeds een opvolger wordt gezocht van Arie Vogel.

HOOFD- EN BIJZAKEN

In de afgelopen weken houden allerlei zaken me bezig. Er is het gewone werk: vergaderingen, kerkdiensten, bezoeken. Maar intussen gebeurt er van alles, dichtbij en veraf. Hamas wint de verkiezingen in de Palestijnse gebieden. Iran gaat door met de ontwikkeling van atoomenergie, terwijl hun president de holocaust ontkent en openlijk oproept om Israël van de kaart te vegen. In de moslimwereld groeit het protest tegen cartoons van Mohammed en ten slotte is er de dreigende uitzetting van een Afgaans gezin, dat woonachtig is in Markelo. Onze agendapunten worden bijzaak, als je stilstaat bij al deze dingen. Nu Nederland troepen stuurt naar Afghanistan, hoop ik dat ze daar een positieve bijdrage gaan leveren aan de opbouw van een veiliger land. We mogen bidden voor hun bescherming, maar dat geldt ook voor de Afghanen hier, die in onzekerheid verkeren over hun toekomst. En zij zijn niet de enige.

Het gewone werk gaat door, maar ik kom moeilijk los van het andere. Al realiseer ik me dat mijn zorgen in het niet vallen bij die van sommige anderen.

Met vriendelijke groeten, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1
telefonisch spreekuur:

ma. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361402; email: overdijk@ncrvnet.nl
vrije dag: zaterdag

WIJ GEDENKEN

Berendina Fredrika Goorhuis – Meengs overleed op de laatste dag van het jaar 2005, in de leeftijd van 91 jaar. Na een rijk en voldragen leven, waar we met dankbaarheid op mogen terugzien. Als jongste dochter werd ze geboren in een boerengezin, en haar geboortehuis bleef ze ook levenslang trouw. Want hoewel zij de jongste was, werd ze de opvolgster op het familiebedrijf. Samen met haar man, Hendrik Goorhuis, werkte ze met hoofd en handen mee. Met plezier, ze was boerin in hart en nieren. Daarnaast kwam er later, toen haar kinderen groter waren geworden, ook

gelegenheid om actief te zijn binnen besturen en maatschappelijke organisaties. Op kerkelijk erf was ze o.a. secretaresse van de HVG.

'Kerk' had Rika Meengs van huis uit mee gekregen. Maar het was voor haar niet alleen maar een uitwendige structuur, ze was ook een vrouw met een levend, persoonlijk geloof. In het teken van dat geloof stond de gedachtenis van haar leven en hebben we deze markante en blijmoedige moeder en oma uit handen gegeven. We stonden stil bij haar belijdenstekst: 'De HEERE is nabij allen die Hem aanroepen.' Mag dit woord ook een bron van troost zijn voor haar kinderen en kleinkinderen, die deze unieke moeder en oma zeker zullen missen.

Na een periode van afnemende gezondheid overleed Gerritdina Maria Meijer – Kalfsterman op 2 januari in het verpleeghuis in Delden. Zij werd 85 jaar. Marie Kalfsterman werd geboren in de gemeente Gorssel, als tweede dochter in een boerengezin. Haar huwelijk met Gerrit Meijer bracht haar naar 'Straalman' in het Markelosebroek. Een welvarend boerenbedrijf en omdat er volk genoeg in huis was kon ze zich dingen permitteren die voor veel anderen in die tijd onbereikbaar waren. Ze was een lieve moeder voor haar vier kinderen, en ook iemand die sfeer en gezelligheid in huis wist te brengen... Maar die grote huishouding wordt steeds kleiner, als de oudere geslachten wegvallen. Lang was ze de spil in een grote huishouding, nu werd het steeds stiller om haar heen... En drie jaar geleden werd haar lichamelijke toestand zodanig, dat opname in een verpleeghuis noodzakelijk werd. Voor veel mensen een moeilijke stap, maar Marie zag haar situatie realistisch onder ogen, en zette deze stap vol goede moed. In Delden voelde ze zich thuis, zong in het koor, ging naar de kerk, kortom: voelde zich er goed op haar plek. Tijdens de gedachtenisdienst voor haar leven stonden we stil bij het lied 'Op bergen en in dalen, en overal is God...' Marie Meijer-Kalfsterman was een gelovige vrouw, die zowel bij de zegeningen van haar leven, als bij de moeiten die er waren, God dicht bij zich wist.

In vertrouwen dat Hij ook bij ons blijft aan de andere zijde van de doodsrivier hebben wij deze moeder en oma uit handen gegeven. We hopen, dat háár geloof ook tot troost en steun voor haar kinderen en kleinkinderen zal zijn.

Gerrit Diederik Boode overleed op 19 januari, ruim 82 jaar oud. Hij was afkomstig uit Holten, maar kwam als onderduiker, om tewerkstelling in Duitsland te ontlopen, in het Markelosebroek. Ook zijn broer dook daar onder, op Diekjan aan de Rietdijk, en zo leerde Gerrit zijn vrouw Mina kennen, om in 1947 te trouwen. Gerrit boerde graag, maar was ook een man met gevoel voor techniek. Hij heeft de jaren meegemaakt waarin

boeren werden gestimuleerd om uit te breiden en te groeien, en bouwde ook eigenhandig mee aan de uitbreiding van het bedrijf. Zijn enige hobby naast het werk was de jacht. Maar ook daarin bleef hij zichzelf: een rustig mild mens die niet graag op de voorgrond trad.

Enkele jaren geleden werd duidelijk dat hij geestelijk niet dezelfde bleef. Een immens moeilijke periode, voor hem zelf, omdat hij zijn grip op het leven meer en meer kwijt raakte, maar ook voor zijn vrouw en kinderen. Met veel liefde, en met hulp van de dagzorg en de thuiszorg, hebben ze hem verzorgd. Toch werd gaandeweg duidelijk dat thuisblijven voor hem geen optie was... De laatste dagen van december verhuisde hij naar het verpleeghuis, maar daar werd al snel duidelijk dat zijn krachten op waren...

We hebben zijn leven herdacht in een dienst in het Dienstgebouw, waarna we zijn lichaam te ruste hebben gelegd op de Markelose begraafplaats. Met verdriet, maar ook met veel mooie herinneringen aan deze man, vader en opa. Het geloof weet van een nieuw leven aan gene zijde van de dood. Hoe dat is weten we niet, we kunnen er alleen in beelden over spreken. Toch hoeven we onze geliefden dus niet uit handen te geven als mensen zonder hoop. Tijdens het uitdragen klonk het lied: 'In uw hoede zijn wij wél geborgen...'

In dat vertrouwen hebben wij Gerrit Boode uit handen gegeven. Mag dit vertrouwen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen ook kracht geven om te kunnen leven met deze lege plek.



TENSLOTTE

Ook al is de natuur op het moment dat ik dit schrijf wit en verstild, toch merk je aan het langer worden van de dagen dat de lente komt. Midden in de winter zijn de tekens voor een nieuwe tijd al zichtbaar... Zo is het ook met het geloof. Het geloof is geen makkelijk trucje of foefje waarmee een mens de werkelijkheid naar zijn hand kan zetten of op een makkelijke manier onaangename dingen kan ontlopen. Gelovig of ongelovig, of iets er tussen in, we staan allemaal bloot aan ziekte en verdriet en andere zwaar te dragen dingen in het leven. Maar we mogen daar naar kijken, en dat proberen te dragen vanuit het perspectief dat Christus álles overwonnen heeft, en dat God de HEER in Hem een nieuw begin maakt. Over een paar weken begint in het kerkelijk jaar de lijdenstijd. De bijbel ontkent of bagatelliseert het lijden niet... Maar weet wel dat het lijden niet het laatste, niet het uiterste is. Dwars door dat lijden heen groeit een nieuw leven. Dat mag ons troosten, juist als onze levens door de diepte moeten!

Met een hartelijke groet, ook van mijn gezin,
H. Overdijk

Diaconie

Vakantieweek F.D. Roosevelthuis

Ook dit jaar nemen twee gemeenteleden deel aan de Twenteweek die gehouden wordt van 1 tot 8 april in het F.D. Roosevelthuis. Het Roosevelthuis is gelegen tussen Doorn en Driebergen op het landgoed Hydepark.

De Twenteweek wordt georganiseerd door diaconieën van verschillende Twentse kerkelijke gemeenten. De week heeft als doel om mensen die zelfstandig moeilijk op vakantie kunnen een fijne week te bieden. De begeleiding en verzorging van de deelnemers is in handen van deskundige vrijwilligers. In de Twenteweek staan er tal van leuke activiteiten op het programma.

De eindcollecte in de dienst van 26 maart is bestemd voor de Twenteweek.

Wij wensen de deelnemers alvast een fijne week toe!

Kerkrentmeesters

Dieven op het kerkenpad

Sinds de uitgave van de nieuwe bijbelvertaling is de Statenbijbel weer een gewild artikel geworden.

Dit keer niet bij de reguliere kerkganger, maar bij het inbrekersgilde. Zoals we onlangs nog in het Dagblad Tubantia konden lezen zijn na Markelo en vele andere plaatsen nu ook Goor en Haaksbergen met een ongewenst nachtelijk bezoek vereerd. Waarom onze Markelose kerk op 29 april 2005 het inbrekersgilde op bezoek kreeg zal wel een raadsel blijven. Tot nu toe heeft de Politie Twente geen enkel aanknopingspunt kunnen vinden.

Uit andere delen van het land is gebleken dat het vooral om de veelal prachtige platen, met uiteraard bijbelse voorstellingen, te doen was. Deze platen worden dan ingelijst en ter verkoop aangeboden op antiekmarkten en dergelijke.

Onze vraag aan al onze lezers is nu; wie heeft er een Statenbijbel en wil die aan de Protestantse gemeente van Markelo schenken of in bruikleen geven. Zeg nu zelf, een kansel zonder Statenbijbel is toch geen gezicht!

Er zal voor een zo veilig mogelijk beheer worden gezorgd. Dus niet meer onbeheerd op de preekstoel enz.

Indien u ons kunt helpen, wilt u dan contact opnemen met één van onze predikanten of één van de kerkrentmeesters?

Alvast dank voor uw reactie!

BEDENK UW KERK!

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt.

Dat is begrijpelijk.

Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Eén van die goede doelen is de plaatselijk kerkelijke gemeente.

Erfstellingen en legaten

Waarom geld nalaten aan de kerk?

- De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is.
- De kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens.
- De kerk die zich inzet voor onze samenleving in haar geheel.
- De kerkelijke gemeente, die een monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in ons dorp het beeld bepaalt.

Daarom de kerk!

Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat er in onze gemeente een kerkgemeenschap is.

Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Testament

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Als u overweegt om onze en uwe kerkelijke gemeente in de toekomst te steunen, dan kunt u dit laten vastleggen in een testament.

U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede) erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.

U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door erfstelling. Uw NOTARIS kan u hier alles over vertellen.

Wilt u meer informatie en/of uw wensen laten vastleggen, neem dan contact op met een NOTARIS.

Opbrengst Actie Kerkbalans 2006

Op de inleveravond van de actie kerkbalans, dinsdag 31 januari jl., is gebleken dat de gemeente erg meelevend is. Het toegezegde bedrag van € 170.663,- was slechts € 75,- minder dan vorig jaar waarbij wel een kanttekening moet worden gemaakt: een groot aantal mensen had niet alle gegevens op de retourkaart ingevuld. Deze mensen zullen nogmaals worden benaderd met het verzoek de ontbrekende gegevens alsnog in te vullen. De verwachting is dan ook dat het resultaat van 2005 wordt overtroffen en dat het definitieve totaalbedrag boven de € 175.000,- uit zal komen.

Het moge duidelijk zijn dat wij met dit resultaat uitermate tevreden zijn. Hiermee is duidelijk geworden dat **de kerk ons heel wat waard is**.

Bij deze een woord van dank aan iedereen die heeft bijgedragen en aan de meer dan 100 vrijwilligers die aan de actie kerkbalans 2006 hebben meegeholpen.

College van kerkrentmeesters

Jeugd- en Jongerenwerk

JEUGDCLUB

6 TOT 9 JAAR



WAAR: Dienstgebouw
HOE LAAT? Van 18.30 uur tot
± 19.30 uur
KOSTEN: € 0,75 per keer
WANNEER? Zie onderstaand
programma

09 februari De onderzetter afmaken
02 maart Een muziekinstrument maken

Groetjes Janet en Hettie

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer.....

9 TOT 12 JAAR



WAAR: Dienstgebouw
HOE LAAT? Van 18.30 uur tot
± 19.30 uur
KOSTEN: € 0,75 per keer
WANNEER? Zie onderstaand
programma

09 februari Spijkerplankje
02 maart Werken met papier-maché

Groetjes Els, Anet, Margot en Madieke

Van de Zondagsschool

Zondagsschool Elsen

Bijna zes jaar geleden besloot het toenmalige bestuur de deuren van de Zondagsschool in de buurtschap Elsen te sluiten. De deur ging niet helemaal dicht maar werd op een kier gezet in de hoop dat deze ooit nog weer open zou gaan.... Nu zes jaar later is het dan zover. Een aantal enthousiaste ouders hebben de Zondagsschool in Elsen weer nieuw leven in geblazen en wanneer u dit stukje leest is het eerste Elsense Zondagsschool uurtje al een feit.



Door diverse veranderingen t.a.v. het beleid om derden in een school te huisvesten na schooltijd is het helaas niet mogelijk gebruik te maken van de school in Elsen en wijkt men in eerste instantie uit naar het dienstgebouw. Een tijdelijke oplossing want hopelijk is er in het najaar ruimte bij de school beschikbaar.

Er hebben zich 17 kinderen aangemeld en wij wensen de kinderen en leiding heel veel plezier!

Mocht u meer willen weten over de Zondagsschool in Elsen dan kunt u contact opnemen met Wilma Kloots tel. 361641

Oproep

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het je leuk om samen met andere kinderen naar mooie verhalen te luisteren en lekker te knutselen, kom dan eens langs in Stokkum op de basisschool of in Markelo in het dienstgebouw. En neem gerust een vriendje of vriendinnetje want er is plek genoeg voor iedereen.

Dus tot gauw!

Algemeen

Hervormde Vrouwengroep

De eerstvolgende verenigingsavond is op **woensdag 22 februari 2006** om 20.00 uur in het dienstgebouw. Deze avond hebben we als spreker de bekende **Familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt** (bekend van haar boek 'de Liefdesladder').

Aan de hand van talloze treffende voorbeelden geeft ze in haar nieuwe boek 'De Liefdesladder' een indringend verslag van de samenhang tussen persoonlijk erfgoed en familiegeschiedenis van geliefden en partners en de invulling daarvan in hun onderlinge relatie.

In de metafoor van de ladder hebben de 'staanders' een unieke kwaliteit: zij stellen de verticale verbindingen met de vorige generaties voor, omkeerbaar en onvervangbaar.

De 'treden' van de ladder staan voor de nieuwe, zelfgekozen relaties in de buitenwereld. Deze kunnen het leven dragen maar ze kunnen ook breekbaar blijken,

In het boek wordt een speurtocht ondernomen naar recht, verbondenheid en liefde in de ondoorgroen-delijke en onvoorspelbare dynamiek van kracht, mythen en kwetsbaarheid binnen families. Het boek biedt de lezer een handreiking om passende antwoorden te kunnen geven op de in onze samenleving soms ver doorgevoerde individualisering en toegenomen vereenzaming. Humaniteit, verbondenheid en solidariteit vormen een houvast en leidraad voor mensen in hun eigen levensontwerp.

Door de vanzelfsprekende, noodzakelijke aanwezigheid van ieder voor geliefden, familie en vrienden (het zich verbonden weten met anderen, vooral in kwetsbare momenten) verkrijgt men betekenis voor elkaar.

In acties voor verbinding ligt een bijdrage voor geluk, gevoel van eigenwaarde, motivatie, persoonlijke groei en vrijheid, voor de perspectieven van de jeugd en voor de kwaliteit van overleven van komende generaties.

Else-Marie van den Eerenbeemt is familie-therapeut, docent aan de Voortgezette Opleidingen aan HvA / ProEducation, publicist en onderzoeker op het gebied van de ouder-kind relatie.

Ze maakt deel uit van de Adviesraad van de Nederlandse Gezinsraad.

Ze geniet bekendheid door haar lezingen, interviews en door haar bijdragen aan diverse informatieve radio/tv programma's en tijdschriften (o.a. in de *Libelle*) over familiekwesaties.

We denken een heel interessante lezing. Ook niet-leden willen we de kans geven om voor € 5 deze avond bij te wonen.

Hartelijke Groeten H.V.G.

Markelo's Kerkkoor

Op maandag 9 januari 2006 heeft de jaarvergadering van het Markelo's kerkkoor plaatsgevonden. Dit keer hadden we 5 jubilarissen in ons midden, die wij feestelijk gehuldigd hebben.

Als eerste was daar mev. Gees Slomp die 50 jaar lid was van ons koor. De grootste verrassing voor haar was, dat haar kinderen gekomen waren. Een hele tafel vol Slompjes!

Daarna kwam Henk Jansen, beter bekend als de Elsener bakker, die 40 jaar bij ons koor zingt als tenor.

De dames Joke Maaskant, Dini Schreurs en Dini Wolberink komen al 25 jaar trouw naar de repetities.

Nadat elke jubilaris een presentje en een bloemetje had ontvangen, kregen alle aanwezigen de gelegenheid hen te feliciteren.

Ook dit jaar zijn we weer druk bezig met ons muzikale programma. Het Markelo's Kerkkoor bestaat op 31 oktober 75 jaar. Wij hopen dit samen met u te vieren op vrijdag 3 november. Te zijner tijd leest u hierover meer in het kerkblad.

Lijkt het u leuk om met ons mee te zingen onder leiding van Marjan Klaasen, kom dan gerust op maandag om 20.00 uur naar het Dienstgebouw en zing geheel vrijblijvend een paar avonden mee.

Hetty Brands- v.d. Sluis.

SCHEIDEN en GELOVEN

Op **zaterdag 18 maart 2006** organiseert de Interkerkelijke Werkgroep Scheiden en Geloven Twente haar jaarlijkse Ontmoetingsdag; deze vindt plaats in de Zwanenhof te Zenderen van 10-15.30 uur, bijdrage in de kosten 10 Euro.

Het thema is dit jaar: **“Loyaliteit: Een niet te onderschatten waarde bij scheiding.”**

Familiebanden spelen in ieders leven een grote rol. Bij scheiding kunnen kinderen in een loyaliteitsconflict met hun ouders raken. Hoe kun je recht doen aan hun behoefte om trouw te blijven aan beide ouders? Een belangrijke vraag voor (ex)partners én hun familie.

Ds. Arie Gootjes zal het thema inleiden, waarna de deelnemers, in kleine groepen, met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Voor deelname of informatie: Everdien Suerink, tel. 074-2438538. Email e.suerink@hetnet.nl

Reis mee met de Intercity naar Pasen

Rondom het kerstfeest wordt er vaak van alles georganiseerd om minder frequente kerkbezoekers mee te laten doen aan viering en eredienst. Het is bekend dat dit vaak ook goed lukt. Maar hoe zit het met Pasen? Hoe leggen we de betekenis van Goede Vrijdag en het feest van de Opstanding uit aan mensen van deze tijd, die hier vaak weinig of niets meer van weten?

Dit jaar gaan acht kerken die uitdaging aan, waaronder de Katholieke en de Protestantse Kerk in Nederland. Met de hulp van het boekje "Intercity bestemming Pasen" bieden zij veel lees- en gesprekstof aan, om een brug te slaan naar burens, familie, vrienden, collega's en kennissen. Om het boekje cadeau te doen. Om samen na te denken en te praten over de betekenis van Pasen. Om hen uit te nodigen om mee te gaan naar de plaatselijke vieringen van de Goede Week. Om de plaatselijke gemeenten en parochies te helpen, om zoveel mogelijk mensen met het goede nieuws in contact te brengen.

Het boekje gebruikt de metafoer van een treinreis: ga met elkaar op reis langs alle stations van de Goede Week: Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake ... om tenslotte uit te komen op Station Paasmorgen.

Het boekje verschijnt 1 maart, maar is nu al te bestellen voor € 5,- bij brochureverkoop, tel: 030 - 8801724, e-mail: brochureverkoop@pkn.nl

...Hooft, zegt het voort ...

Contactpersoon Protestants Dienstencentrum Overijssel en Flevoland: Wim Hendriks.

Email: w.hendriks@pkn.nl Tel.: 0572 – 346831.



WEB SHOP

Het NBG heeft sinds enkele jaren de eigen uitgeverij overgeheveld naar externe uitgeverijen. Sinds die tijd verkoopt het NBG zelf geen Bijbels of andere producten meer vanuit een eigen winkel.

Toch krijgt het bijbelgenootschap nog vaak de vraag of er rechtstreeks een bijbel gekocht kan worden. Bij wijze van extra service biedt het NBG nu de mogelijkheid om bijbels en andere uitgaven online via de website www.bijbelgenootschap.nl te bestellen.

Hoewel deze webshop op de site staat wordt de daadwerkelijke verkoop op dit moment verzorgd door een externe leverancier: Verburg Services in Aalsmeer. Met andere woorden: de bestelling (via deze webshop) wordt geplaatst bij Verburg Services, die de levering en de facturering verzorgt. Om die reden kan het NBG geen hulp bieden bij het

beantwoorden van vragen die te maken hebben met de verkoop van bijbels of andere uitgaven. Met alle vragen over bestellingen kunnen klanten terecht bij Verburg Services.

Uiteraard zijn bijbels en andere NBG-uitgaven ook verkrijgbaar via de boekhandel.

Werkgroep Markelo



BIJBELLEESROOSTER

ma 13 feb	Deuteronomium 30:1-10	Terug bij God
di 14 feb	Deuteronomium 30:11-20	Het is te doen
wo 15 feb	Deuteronomium 31:1-8	God zelf gaat mee
do 16 feb	Deuteronomium 31:9-23	Een blik in de toekomst
vr 17 feb	Deuteronomium 31:24-32:7	Waarom zo dom?
za 18 feb	Deuteronomium 32:8-18	Met zorg gekoesterd
zo 19 feb	Deuteronomium 32:19-35	De rug toegekeerd
ma 20 feb	Deuteronomium 32:36-43	Als de krachten het begeven
di 21 feb	Deuteronomium 32:44-52	Mozes op afstand
wo 22 feb	Psalm 70	Wacht niet, Heer
do 23 feb	Deuteronomium 33:1-11	Zegen van Mozes
vr 24 feb	Deuteronomium 33:12-21	Elk zijn zegen
za 25 feb	Deuteronomium 33:22-29	Zijn armen dragen u
zo 26 feb	Deuteronomium 34:1-12	Mozes, Gods trouweling
ma 27 feb	Marcus 2:1-12	Vergeven en opstaan
di 28 feb	Marcus 2:13-17	Wie zoekt Jezus op?
Aswoensdag wo 1 feb	Marcus 2:18-22	Wat is passend?
do 2 mrt	Marcus 2:23-3:6	Wat mag op Gods dag?
vr 3 mrt	Marcus 3:7-12	Jezus verdrijft ziekte
za 4 mrt	Marcus 3:13-19	Twaalf uitgekozen om mee te gaan
zo 5 mrt	Psalm 91	Het kwaad raakt je niet
ma 6 mrt	Marcus 3:20-30	Van wie komt die macht?
di 7 mrt	Marcus 3:31-35	Verwant door het geloof
Biddag wo 8 mrt	Marcus 4:1-9	Het woord valt niet altijd in goede aarde
do 9 mrt	Marcus 4:10-20	Het geheim van het koninkrijk
vr 10 mrt	Jeremia 1:1-10	God legt de woorden in mijn mond
za 11 mrt	Jeremia 1:11-19	Gesterkt om te spreken
zo 12 mrt	Psalm 116	Dank u wel Heer
ma 13 mrt	Jeremia 17:1-11	Dorheid zonder God
di 14 mrt	Jeremia 17:12-18	Houdt u aan uw woord!
wo 15 mrt	Jeremia 17:19-27	Een heilige dag

Bloemendienst:

Hr. K. 10 / Mw. N.E. 10 / fam M. 10 / Hr. E. 5 / Hr. R. 5 / Hr. S. i.t. H. 10 / Mw. W.O. 5 / Mw. D.10 / Mw. W. 5

Collecten:

Datum	CvK	Diac.	Eindcollecte
31 dec.	17,90	17,90	49,75 Kerkblad
01 jan.	19,18	19,17	40,20 CvK/Kerk
08 jan.	37,76	37,75	104,90 CvK/Kerk
08 jan.	Stokkum		
	26,58	26,58	86,90 CvK/Kerk
15 jan.	33,53	33,53	95,36 Diaconie
22 jan.	39,65	39,65	65,20 Diaconie
22 jan.	19.30 uur		
	9,79	9,78	29,05 Diac/CVK
27 jan.	55,35		Anholtskamp / Diaconie
29 jan.	67,61	67,61	170,80 CvK/Kerk

Giften: 24 december 2005 tot 1 februari 2006:

CvK/Kerk: B-M. 50 / R-W. 50 / M. 20 / B. 5 / J-G. 20 / V-B. 5 / V. 20 / L-Z. 10 /

Orgelfonds: n.n. 5 / K. 50 /

Bloemendienst: H. 10 / S-S. 5 / Z. 5 / P. 10 / S. 15

Verjaardagfonds: J. 10 / H. 5 / H-K. 5 / KI.T. 15 / K-K. 10 / K. 5 / B. 20 / E-L. 10 en via accept giro's 51,00 /

Onderhoudsfonds: B. 10 / B. 10 /

Bloemenfonds: B. 5 /

Kalenders: (8x) 45,50 /

Voor de Zondagsschool: N. 50,00 /

De schouw met open haard in het Dienstgebouw zal binnenkort afgebroken en verkocht worden. Hebt u interesse? Informatie bij Bram de Boer tel. 0547-362259 of Frits van Zwol 0547-362652

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Kerkelijk bureau: 0547-361242

Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 0547-361402

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 0547-361238

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op 13 maart 2006.

Inleveren kopij vóór donderdag 2 maart 2006 liefst via email:

kerkblad.martinus@hetnet.nl

of op het kerkelijk bureau via een diskette.

Kerkenraad:

Preases: Dhr. J. Hargeerds (Jan),

Scriba: Mevr. B.H. Weekhout-Wegereef

Koemweg 27, tel. 362819

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; do. 10-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Orgelfonds:

Rabobank: 34.07.45.819

Rekeningnummer Verjaardagfonds:

Postbank: 274790

Onderhoudsfonds Kerk Markelo (Martinuskerk):

Rabobank: 34.07.72.52

